



Zomerdromen - 2015

Uitgave van de Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land

Beste vrienden,

Op een mooie zonnige dag, een aantal jaren geleden, ben ik aan komen lopen in het Bewaarde Land. De wachters van aarde, lucht, vuur, water en kleur zaten met de kinderen op hun eigen plek en waren druk bezig met de klimlessen. Later gingen de wachters en de kinderen op pad om de kruiden voor de soep van vrouwtje Fleur te verzamelen. Het was een heerlijke dag en zoals altijd wilde er niemand aan het eind van de dag naar huis.

Na het zingen van het Bewaarde Land lied vertrokken de kinderen en zag ik kans om een praatje te maken met de wachters. Tot mijn grote vreugde mocht ik beginnen aan de wachtersopleiding! Na vele studie uren in het bos en eindelijk verdwalen, mocht ik mij wachter Wilg noemen en ga ik samen met de kinderen op ontdekking.

Er is geen mooier land dan het Bewaarde Land en dankzij de vrienden kunnen we de kinderen hiervan laten genieten. Dank voor jullie steun en kom vooral weer een keertje met ons verdwalen!

Om te zorgen dat het Bewaarde Land blijft bestaan, ben ik sinds kort lid geworden van het bestuur. Ik stel me graag in levende lijve voor op de aanstaande wandeling op vrijdag 19 juni.

Groeten van Wilg / Sonja

Aan dit nummer werkten mee :

Marjanne Addink, Hugo Bakker, Lenneke Balyon, Henk van Haastregt, Monique Janssen, Sonja Meijer en Aad de Vette

Jouw eigen bijdrage :

Heb je een leuk verhaal, foto of gedicht uit het Bewaarde Land? Stuur het naar vrienden.bewaarde.land@planet.nl

Het **Praatstokje** is een uitgave van de Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land. Word jeugdlid door € 7,50 over te maken op NL71 INGB 0004 8687 24. Volwassenen lid voor € 17,50 per jaar. Donateur voor elk bedrag. Stuur je adresgegevens naar onze ledenadministratie : vrienden.bewaarde.land@planet.nl of : Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land, Clara Visserplaats 1, 2331 BN

ZEEHOND

Verhaal uit "De jaloerse waterkip" van Els Baars. Dit boek kost in de winkel € 14,95. Van de verkoop van ieder boek gaat € 5,00 naar het Bewaarde Land. Voor meer informatie over de natuurverhalen van Els, zie haar website : www.natuurverhalen.nl

Heb je je wel eens afgevraagd waarom de Gewone Zeehond met zijn vertederende, lieve, grote, ronde ogen, zo ontwapenend is? Dit is een van de vele verhalen over de Ark van Noach. Maar ook een ontroerend verhaal over onvoorwaardelijke moederliefde.

In lang vervlogen tijden, toen de aarde overspoeld werd door vloedgolven, bouwde Noach een grote boot om de dieren van een wisse verdrinkingsdood te redden. In zijn ark was plaats voor één vrouwtje en één mannetje van iedere diersoort. Zo waren er twee woelmuizen, twee bunzingen, twee eekhoorntjes, twee vossen en nog veel meer koppeltjes dieren aan boord. Op het laatste moment ontdekte de vrouw van Noach dat er één paartje ontbrak: er waren geen honden. Ze snelde naar buiten, waar de regen onafgebroken en onbarmhartig uit de onheilspellend donkere wolken gutste.

Juist op dat moment liep er een hondenkoppeltje langs. De vrouw van Noach riep luid: "Honden, de wereld gaat ten onder aan eindeloze overstromingen. Kom op onze ark, we hebben nog plaats voor een stel honden." Blij antwoordde het teefje: "We halen snel onze jongen die droog op de zolder van een schuur liggen". Ontzet antwoordde Noachs vrouw dat er slechts plaats was voor twee honden en dat ze hun kinderen achter moesten laten. De hondenuouders schrokken; dit was een onmogelijke keuze. Wat moesten ze doen? De hondemoeder dacht aan haar nest met puppy's die haar met hun ronde ogen zo lief aankeken en zei direct: "Dan ga ik niet mee. Ik laat mijn kinderen niet in de steek!" Maar de hondenvader begreep dat op het land blijven een zekere dood voor het hele gezin betekende en riep uit: "Als we niet meegaan, zijn we allemaal verloren!" Het teefje was echter onvermurwbaar en zei: "Als jij zo nodig wilt overleven, ga dan," waarop ze zich omdraaide om terug te gaan naar haar puppy's in de schuur.

De reu aarzelde nog even maar volgde uiteindelijk een mooi teefje dat de luide oproep van Noachs vrouw ook had gehoord en nu kordaat aan boord van de ark stapte. Terwijl het water hoger en hoger steeg, verwarmde de moederhond haar drie jonkies en kalmeerde ze met lieve woordjes.

God zag het vanuit de hemel en werd diep geraakt door die onvoorwaardelijke moederliefde. Om hen te sparen veranderde hij moeder en kinderen: de voorpoten werden vinnen, de harige vacht een dikke vette huid en de staart werd

een staartvin. De wereld overstroomde, maar de moederhond en haar jongen waren gered want zij waren waterdieren geworden! Tot de dag van vandaag leven zeehonden in het water en vertederen de mensen, zoals zij ooit God hebben vertederd. Vele nakomelingen dollen in alle grote zeeën en rusten op de stranden en zandbanken.

foto : Mike Melis



Met zijn vlijmscherpe tanden en scherpe nagels is de Zeehond het grootste roofdier van ons land. De Gewone Zeehond leeft vooral bij mondingen van rivieren. De gevoelige snorharen voelen, door de trilling in het water, al op grote afstand waar een vis zwemt. Ze kunnen zwemmend in luttele seconden van 0 naar 35 km per uur versnellen en

tot 100 meter diep duiken. Deze robben zijn zo groot als een gemiddelde mens en wegen zo'n 120 kilo. Gezonde mannetjes kunnen 24 en vrouwtjes wel 40 jaar oud worden.

De mens heeft door de jacht op voedsel en pelzen, en het uitschakelen van een concurrent voor de vissers (een volwassen zeehond vangt per dag ongeveer 5 kg vis), de zeehond bijna uitgemoord. In 1959 leefden er nog slechts 1000 dieren in de Nederlandse wateren. In 1962 kwam er een jachtverbod maar door de watervervuiling, gevolgd door twee virusepidemieën, daalde het aantal verder tot 500. Door natuur- en milieumaatregelen is het aantal weer gestegen naar momenteel ruim 6000 in de Waddenzee en 500 in de Schelde delta. De grotere Grijsze Zeehond was sinds de middeleeuwen door de jacht verdwenen, maar is sinds de jaren '90 van de vorige eeuw in kleine aantallen terug.

Haiku's

Het zonnetje schijnt
De lucht is blauw
Het wordt een hele leuke dag
Barbara



Els Baars

Een dwerg in het bos
Ligt te slapen op het mos
Niemand die hem ziet
Lisanne

Het zonnetje schijnt
Het wolkje verdwijnt
De zon straalt op de aarde
Ju Lin

Interview met Buizerd : deel 2

In een vorig Praatstokje met Buizerd, onze oudste tweede en laatste deel van

stond het eerste deel van een interview wachter. In dit nummer vind je het dit interview.

Wat was jouw mooiste

Dat was in 1995 met de kinderen waren zo leuk en ment was ook toen een bloemen zag: 'Het is zal ik nooit vergeten jongetje aan het einde van tak stond en superenthousiast



reeks in het Bewaarde Land?

Beatrixschool in Kennemerland. De spontaan. Een heel dierbaar moment was een weid met teunis- hier net een paradijs' ! Verder dat een klein Hindoestaans de eerste dag op een grote uitriep: 'Ik kan klimmen!'

Wat is je lievelingsdier, geur, boom, plant, bloem en landschap?



De Vos is een van mijn lievelingsdieren. Deze heb ik 10 jaar lang bestudeerd. Apen staan ook hoog genoteerd evenals als honden. De hond van mijn dochter Deirdre heette Wolf en was een hele lieve, attente en intelligente hond. Op een dag fietste ik door de duinen en hij trok me voort, dat vond hij heerlijk. Ergens onderweg verloor ik m'n zadeldek. Het was niet meer te zien en lag honderden meters achter ons. Ik zei: 'Ga hem maar halen'. Wolf wist precies wat er aan de hand was en even later kwam hij kwispelend terug met het zadeldek in z'n bek!

Geur

Als kind mocht ik niet op m'n duim zuigen en m'n ouders deden er Sambal Manis op om dit te voorkomen. Dit is m'n lievelingsgeur geworden!



Boom

Moeilijk, maar de eik staat heel hoog genoteerd. In Duitsland zagen we een eik van 1500 jaar oud. Deze was dood maar elders stond nog een levend oudje van 1250 jaar. Het leek wel een rotspartij. De beuk is ook een schitterende boom.

Plant

Ik zou bijna de brandnetel zeggen. Er zijn zoveel mooie planten, Zevenblad is ook prachtig. In ieder geval 'onkruid' en zeker geen gladiolen! (lacht)

Bloem

Misschien de waterlelie. In een boek van een oudtante vond ik een opdracht van Frederik van Eeden: een prachtig gedichtje over de waterlelie.

De Waterlelie.

Ik heb de witte water-lelie lief,
daar die zoo blank is en zoo stil haar kroon
uitplooit in 't licht.

Rijzend uit donker-koelen vijvergrond,
heeft zij het licht gevonden en ontsloot
toen blij het gouden hart.

Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenscht niet meer

Landschap

Ik was ooit in Duitsland in het Teutoburgerwald en daar zat ik onder een beuk te midden van de zevensterren met zingende fluiters om me heen.

Toen voelde ik dat dit de plek was waar ik thuishoorde.

Het duinlandschap behoort ook tot m'n favorieten. (Pakt z'n verrekijsker. Hé wat zit daar nou? O leuk, het zijn staartmeesjes.)

Welke muziek, films en boeken vind je mooi?

Muziek uit India is prachtig en dan vooral uit Noord-India. Indonesische en Arabische muziek zijn ook schitterend. In de oorlog, toen ik ondergedoken zat, leerde ik Jazz kennen, dat was de bevrijdingsmuziek. Van de westerse klassieken begon ik met Chopin, vervolgens maakte ik kennis met Beethoven, Bach en



later de meer romantische muziek van Schuman en Brahms. Mijn absolute favoriet is het vioolconcert van Sibelius. De moderne muziek kan ik minder waarderen.

Films en boeken

Ik heb veel oorlogsfilms gezien en 'Schindler's List' en 'Zwartboek' vind ik erg

goed. De laatste is precies zoals ik het meemaakte. Je kon niemand vertrouwen in die tijd. Van de natuurfilms vind ik die van Jan van de Ende mooi. Het boek van James Lovelock over het Gaia concept spreekt me erg aan.

Geplukt van het internet: "James Lovelock veronderstelde dat de lithosfeer (de harde buitenlaag van de Aarde), de biosfeer (waartoe alle planten en dieren behoren) en de atmosfeer gezien moesten worden als een enkel, geïntegreerd systeem in plaats van als drie onafhankelijke delen van een machine. Het was, zogezegd, een levend wezen of organisme wiens doel het was om voor de instandhouding van de levenscondities te zorgen. Hij noemde het Gaia, ter ere van de oud-Griekse Godin van de Aarde."

Jungleboek, en de boeken van Tarzan zijn leuk. Ik heb ook veel heilige boeken gelezen, waarvan het één me meer aanspreekt dan het ander. De Vedas uit India zijn mooi. Daar las ik: "De Atman (alziel) dat ben jij". Ik voelde dat dit waar was.

Je hebt een langdurige relatie met Johanna. Heb je tips voor beginners?



Doe het niet op dezelfde manier als wij. (lacht) We trouwden, door bijzondere familie omstandigheden, pas 15 dagen voor de geboorte van Reinout. Dat was toen niet gebruikelijk en sommigen vonden dat onbehoorlijk. Zorg ervoor dat je het financieel samen redt. Maar het is een voorwaarde dat je over belangrijke

levenszaken op één lijn ligt. Bovendien hebben we beiden de oorlog intensief meegemaakt en dat schept een extra band, net als de vele malen die we samen in de natuur beleefden.

Als je zaken uit je leven over mocht doen, wat zou je dan anders aanpakken? Ik zou meer aandacht aan mijn gezin besteden. Ik was toen zeer actief op politiek terrein. Ik zat in de gemeenteraad voor de PSP (pacifistisch socialistische partij, is later opgegaan in GroenLinks) en hield me bezig met anti-kernwapen acties. Op een dag ontdekte ik dat er drie belangrijke vergaderingen op één avond waren. Aangezien ik toch niet overal tegelijk kon zijn, besloten we maar samen naar de bioscoop te gaan.

Heb je nog een wens?

Mijn wens is dat Johanna en ik voor onze dood nog een paar belangrijke zaken geregeld hebben. Zij wil graag een voor de kinderen overzichtelijk huis achterlaten, waarbij haar archeologische verzameling een goed plekje krijgt. En ik wil

een 4-tal boeken, waar ik mee bezig ben, afgerond hebben. Een boek over het ontstaan van Leiden, over het leven van Jezus, over de geschiedenis van het Christendom en mijn autobiografie.



Wat voor cijfer geef jij het leven?

(na enig nadenken) Ik zou zeggen een klein zeventje. Dat is uiteraard een gemiddelde. De vele prachtige momenten die ik in de natuur beleefde krijgen een heel hoog cijfer!

Dolfijn en Dansvlinder

Deel 1 van dit interview stond in het vorige Praatstokje.

Couplet Bewaarde Land lied

door groep 5 van OBS de Vos te Voorschoten

De blaadjes vallen van de boom,
de knoppen bloeien, tis geen droom.
De juf krijgt ons hier niet weg, ze heeft dikke pech

De vogels fluiten in de lucht
de schapen rennen op de vlucht,
De dieren zijn hier groot en klein,
de wachters zijn fijn!

Konijntjes rennen door het bos,
Ze schuilen heel goed voor de vos,
Ik hoop niet dat de teek me bijt,
Je raakt die teek niet zo snel kwijt.
We zitten op een dikke tak,
En we horen opeens krak.



Renovatie keet van het Bewaarde Land Meijendel

Bewaarde Land Meijendel heeft in 2014 twee maal bezoek gehad van vandalen. De tweede keer werden alle ramen van de keet van vrouwtje Fleur ingegooid en de fiets gestolen. Verder werden er een aantal schroten losgetrokken. Het verwijderen van het versplinterde glas was erg intensief. Overal lag glas. Vrouwtje Fleur en Dolfijn zijn een hele dag bezig geweest dit te verwijderen. Door Dunea is daarna voorlopig glas ingezet. Na inspectie bleek dat de keet nodig aan renovatie toe was. Dolfijn en Visarend zijn in de zomervakantie vier weken bezig geweest om de keet een totale opknopbeurt te geven.

Alle schroten zijn verwijderd, waarna de wanden aan de buitenzijde zijn voorzien van 12 millimeter dikke hardhout watervast verlijmde platen. Ook zijn er nieuwe kozijnen met daarin aluminium profielen gemaakt. In de aluminium profielen is een schuifraamsysteem gemaakt. Het speciale zware plexiglas is geschonken door Dunea. Verder zijn er, van binnen uit, afsluitbare luiken voor de ramen gemaakt. De keet wordt opgevrolijkt door een heus schilderij welke buiten opgehangen kan worden.



Uiteraard is er ook een nieuwe tweede hands fiets verstrekt. De totale kosten waren circa € 2.200,00. De vrienden hebben hieraan meegewerkt en een schenking van € 1.360,00 gedaan, de rest is betaald door Fonds 1818 en Dunea.

Wij hopen dat de keet in de huidige staat nog jarenlang dienst zal doen en dat vrouwtje Fleur er veel plezier aan heeft.

Visarend / Henk

Jaarverslag 2014 Vereniging Vrienden

De Vereniging Vrienden van Het Bewaarde Land blijft nauwlettend de ontwikkelingen binnen Het Bewaarde Land volgen. De vereniging tracht zijn leden op de hoogte te houden van de eventuele veranderingen die zich voordoen.

In 2013 kreeg het Bewaarde Land in Meijendel voor de laatste keer subsidie van de gemeente Leiden. Dit betekent dat deze vestiging het financieel zwaar gaat krijgen in de komende jaren. Met behulp van acties en extra bijdragen, ook van onze vereniging, wordt getracht de komende jaren door te draaien.

Zoals gebruikelijk hebben wij ook dit jaar weer een winterwandeling, een voorjaar avondwandeling en een najaarswandeling voor de vrienden gehouden. Hoewel de opkomst over het algemeen niet bijster groot is, kunnen we telkens weer terugkijken op geslaagde en gezellige bijeenkomsten.

Het Haps-weekend is een traditioneel jaarlijks gebeuren. Veel vrienden doen hieraan mee, en elk jaar is het weekend weer volgeboekt. We springen er iedere keer weer financieel precies goed uit. Geen verlies en geen winst.

De VVBL was actief op de Bijenmarkt in Leiden en de Dunea natuurfeestdag in Meijendel. We verdienen er een paar centjes mee en werken aan naamsbekendheid. Ook deden we mee aan de Boerenfietstocht. We hadden belegde broodjes en frisdranken (gesponsord door C1000 Mark Blauw uit Wassenaar). De kinderen konden geblinddoekt een zintuigroute lopen.

Het Praatstokje is dit jaar driemaal verschenen. De bezoekende kinderen in het Bewaarde Land krijgen op de laatste dag een exemplaar mee naar huis.

In het kader van het rugzakkinderen project heeft de Asielzoekersschool uit Katwijk en een school uit het bijzonder onderwijs met twee groepen aan het Bewaarde Land deelgenomen. VVBL bestuursleden zijn hierbij actief geweest.

In 2014 heeft het BL Meijendel bezoek gehad van vandalen. De keet van vrouwtje Fleur is door hen ernstig beschadigd. In de zomervakantie hebben Dolfijn en Visarend de keet gerenoveerd. De vrienden hebben in de totale kosten € 1.360,00 bijgedragen, de rest is geschonken door Fonds 1818 en Dunea.

Het bestuur bedankt een ieder voor zijn/haar inzet en hoopt dat 2015 een goed jaar wordt,

Visarend / Henk

Hapskamp Pasen 2015

In 2012 stelde mij zoon Jaco aan mij voor om het Paasweekend met hem mee te gaan. "Mam ga mee naar Haps. Ik ga weer een smeedworkshop geven aan mensen, waar jij het heel goed mee kan vinden". En zo gebeurde, ik gaf mij op als "moeder van de smid".



Het prachtige gelegen Haps-terrein is, door al de jaren dat mijn zoon daar wel eens verbleef door zijn activiteiten bij de Nederlandse Jeugdbond Experimentele Archeologie (NJBG) en daar uit voortvloeiende activiteiten, voor mij geen onbekend terrein. Diverse keren hebben wij hem daar als jongentje gebracht en gehaald.

Totdat hij op de leeftijd kwam dat hij zelf kon gaan en aan groepen leiding ging geven.

En zo stapte ik met een rugzak met zelfgebreide wollen sokken en trui aan het Haps-terrein op. Ik voelde mij meteen thuis. En het bleek al snel dat ik het met de medebewoners Vrienden van het Bewaarde Land het bijzonder goed klikte.

Er is in Haps met zijn bijzondere bewoners veel te delen, te bespreken en ook veel samen te doen om de dagen te kunnen overleven met elkaar. Er zal net als in ons oeroud verleden, gegeten en gedronken moeten worden, de dieren verzorgd en ook het terrein mag niet in zijn natuurlijke omgeving gaan inboeten door ons samenleven. Het brengt ons



als Hapsbewoners terug naar het leven buiten in de natuur. Het betekent voor-

al het hectische leven vol prikkels en 'moeten' loslaten en terug te keren naar onze roots. Het blijkt dat zo'n stap voor wie er voor open staat en wil, goed te maken is.



Het allermeest geniet ik van 'onze' kinderen. Ogen gaan stralen, blijdschap en rust komt naar boven. Het is een onbeschrijflijke schat wat deze kinderen meekrijgen. Het éénzijn in zo'n natuurlijke omgeving, het buiten zijn, maakt dat alles vloeit, bloeit en open gaat. Iedereen doet mee, geeft een eigen aandeel en

samen worden er klussen geklaard of spontaan muziek gemaakt. Er wordt water gehaald, hout gehakt, deeg gekneet, groente gesneden, gekookt en ook afgewassen. Een amulet krijgen voor het doen van een klus is een eer. In de dagen die we met jong en oud met elkaar doorbrengen, valt nergens een onvertogen woord of wordt er ruzie gemaakt!



In aangeboden workshops kon je als bewoner je kennis verrijken, praten met elkaar over levenswijsheden, stilstaan en genieten. Er werd gekeken en geluisterd naar wat er om ons heen gebeurde. Vogelgeluiden, dieren sporen, bomen herkennen. Daarnaast activiteiten geënt op natuurlijke principes en oude technieken, zoals bogen maken en boogschieten, leerbewerken, wolvilten, vlechten, knopen en smeden. Of een workshop Germaanse Geneeskunde, of kon je je voeten laten masseren.

Eigenlijk zou elk kind zo'n weekend moeten kunnen ervaren. Het buiten zijn, samen slapen in een onverwarmde boerderij, om een kampvuur muziek maken, mooie dingen maken en het stilstaan voor alles wat de natuur ons geeft, geeft ons veel rust en voldoening. Kinderen willen niet weg als het voorbij is en ook ik heb net als zij veel moeite om na zulke fijne ontspannende dagen weer weg te gaan en weer naar binnen te moeten.

Tot in Haps, Rendier / Monique

Water - van levensbelang

In de reeks artikelen over overleven in de natuur ("survival") hebben we al behandeld het maken van vuur, het maken van onderdak en het maken van touw.

Ook eten en drinken zijn belangrijk, vooral drinken! Een mens kan 3 weken in leven blijven zonder eten, maar slechts 3 dagen zonder water. Zorg daarom dat je altijd voldoende water bij je hebt, als je naar een plek gaat waar geen water of geen drinkbaar water is!

Maar wat als je aanspoelt op een onbewoond eiland? Geen hotel met airco, geen restaurant met jus d'orange en zelfs geen kraantje om water uit te tappen. Rondom is de zee, maar dat is véél te zout om van te drinken, nooit drinken!

Het beste water om te drinken is regenwater. Als je dat kunt vinden ben je gered. Regenwater hoopt zich op in holle bomen, in grote bladeren en in holten langs rotswanden. Als je er niet bij kunt met je handen of je mond, dan kun je een drinkrietje maken van een holle riet- of grasstengel.

Een tweede bron van goed water is dauw. Dat vormt zich 's morgens op koude oppervlakken en op planten. Gebruik lappen, zoals een T-shirt, om de dauw op te deppen en wring deze uit. Of wikkel lappen om je benen en loop door het natte gras. Voor je het weet heb je een liter van het beste water!



Andere waterbronnen zijn vaak te vuil om zo te drinken. Kook het water als je daar de middelen voor hebt. Een andere manier om water drinkbaar te maken is destilleren. Daarvoor heb je een stuk plastic, een tentzeil of een regenjas nodig. Span deze over een kuil waarin zich vochtige grond of vuil water bevindt, of waarin je zelf

bladeren hebt gegooid. Leg midden op het plastic een steentje. Het water zal condenseren op de onderkant van het plastic en naar het midden druipen. Zet midden in de kuil een kommetje om het druppelende water op te vangen.

Blijf bij voorkeur in de buurt van een kraan!

Merel / Aad



Bestuur

Voorzitter (Visarend)	Henk van Haastregt 070-5111430	Achterweg 57 henk.haastregt-van@ziggo.nl	2242 JX Wassenaar
Secretaris (Staartmees)	Mariette van Leeuwen 06-10002462	Willem de Zwijgerlaan 17 mariette.van.leeuwen@hotmail.com	2224 ER Katwijk
Penningmeester (Merel)	Aad de Vette 071-5318854	Clara Visserplaats 1 aad.de.vette@planet.nl	2331 BN Leiden
Lid (Gierzwaluw)	Marjanne Addink 071-5130765	Oranjerie 34 marjanne@oranjerie.demon.nl	2316 ZK Leiden
Lid (Wilg)	Sonja Meijer 0252-419475	Rooversbroekdijk 17 scmeijer@gmail.com	2161 LM Lisse

Praatstokje in kleur

Het drukken op papier in kleur is duur. Wil je het "Praatstokje" in kleur zien, geef dan je e-mailadres door via vrienden.bewaarde.land@planet.nl en je krijgt het via de email in de originele kleuren.

Aanmelden als vriend(in)

Een kind kan voor € 7,50 per jaar (t/m het 18e jaar) jeugdlid worden van onze vereniging, volwassen lid voor € 17,50 per jaar of donateur voor elk bedrag. Meld je aan per e-mail bij: vrienden.bewaarde.land@planet.nl of per post naar Clara Visserplaats 1, 2331 BN Leiden, met onderstaande strook:

Naam: Geb. jaar
Voor jeugdleden

Adres:

Postcode: Woonplaats:

e-mail adres:
Voor toezending Praatstokje en korte berichten

Ja, ik wil jeugdlid worden, ik wil lid worden, ik wil donateur worden
Overmaken op NL71 INGB 0004 8687 24 t.n.v. Vereniging Vrienden van het
Bewaarde Land, onder vermelding van de locatie die uw voorkeur heeft :

Meijendel of Den Haag
of Gooi en Eemland of algemeen



Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land
Clara Visserplaats 1
2331 BN LEIDEN



AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA

Za 13 juni 2015 van 10:00 tot 17:00 uur : Bijenmarkt Leiden

De Vrienden staan op de jaarlijkse Bijenmarkt Leiden met een informatiekraam en delen onze heerlijke kruidensoep uit. Meer informatie op internet www.deleidsebijenmarkt.nl.

Vr 19 jun 2015 van 19:00 tot 20:00 : Algemene Ledenvergadering (ALV)

De Vrienden van het Bewaarde Land bespreken het jaarverslag van 2014, de gang van zaken in 2015 en de plannen voor 2016. Alle leden zijn welkom om mee te praten. Aanmelding via email vrienden.bewaarde.land@planet.nl

Vr 19 jun 2015 van 20:00 tot 22:00 : Van-licht-naar-donker wandeling

Aansluitend op de ALV wandelen we in Meijendel van licht naar donker. Vrienden van het Bewaarde Land en hun gezinsleden zijn van harte welkom. Aanmelding via email vrienden.bewaarde.land@planet.nl of telefonisch 071-5318854.

Zo 13 sep 2014 van 11:00 tot 16:00 : Natuurfeestdag Dunea in Meijendel

Meer info : <https://www.dunea.nl/bezoekerscentrum/natuurfeestdag>