

# PRAATSTOKJE



Winter - 2011

Uitgave van  
de Vereniging Vrienden van Het Bewaarde Land

## Beste vrienden en vriendinnen van het Bewaarde Land.



We zitten in de donkere dagen voor Kerstmis. Wel gezellig met kaarsjes een wijntje en lekker eten. Maar de mensen van Het Bewaarde Land zijn alweer volop bezig met de voorbereiding voor het nieuwe

seizoen. Goed bericht is dat de Haagse afdeling in Meijendel er twee nieuwe scholen bij heeft. De groei zit er dus in.

We zijn op allerlei vlak bezig om gelden binnen te halen, om ervoor te zorgen dat we, ondanks het terugschroeven van subsidies, toch kunnen blijven bestaan.

Ik had gehoopt dat onze oproep aan de ondertekenaars van de petitie een flinke reactie zou opleveren de opbrengst (direct € 395,00), viel een beetje tegen dus.

Onze organisatie is gecertificeerd als "goede doelen" instelling. Dit houdt in dat giften afgetrokken kunnen worden bij de aangifte inkomstenbelasting. Met een notariële acte, waarbij men vastlegt om gedurende vijf jaar een vast bedrag van minimaal € 100,00 per jaar te schenken, is deze gift zelfs aftrekbaar zonder inkomensdrempel.

We hebben iemand van de ondertekenaars die ons op deze manier vijf jaar lang € 300,00 gaat schenken. Verder hebben we in

Leiden een notaris die deze acte van schenking voor een vriendenprijs voor ons opstelt en afhandelt. De vereniging "Vrienden van" betaalt (voor dit soort schenkingen) de kosten van de acte. Verderop in deze uitgave ziet u de gegevens van deze notaris.

Ook goed nieuws dus.

In januari staat onze winterwandeling gepland. Zet u de datum alvast in uw agenda: zaterdag 21 januari 2012 van 10.00 - 12.00 uur, na afloop warme chocolademelk met slagroom. Vertrek bij de "boerderij" in Meijendel. Gaarne aanmelden bij de penningmeester Aad de Vette.

In dit nummer treft u een nieuw item aan:

"De wind fluistert sprookjes over bos, mens en dier". Dit is een regel uit het Bewaarde Land lied. Onder deze titel zal in elke uitgave - met toestemming van de schrijfster" een natuur-sprookje geschreven worden afkomstig uit het boekje Natuurverhalen van Els Baars.

Prettige feestdagen en een gezond 2012 gewenst namens het bestuur van de Vrienden van het Bewaarde Land.

Visarend



Rapenburg 36 | 2311 EX Leiden T 071 - 523 36 36  
F 071 - 512 11 47 | E [info@roesendevries.nl](mailto:info@roesendevries.nl) | [www.roesendevries.nl](http://www.roesendevries.nl)

Uit 'De Wassenaarder' (week 48, jaargang 2011)

*Door Loes Rietvelt*

Wassenaar is een bijzonder dorp. Veel variatie in natuur, een uiteenlopende bebouwing en misschien wel het meest interessant: veel bijzondere inwoners, zowel jong als oud, die op diverse manieren een rol spelen in het dorpsleven. De Wassenaarder, de krant voor alle Wassenaarders, wil graag die bijzondere dorpsgenoten aan u voorstellen.

Al twaalf jaar gaat Els tussen april en half oktober als kruidenvrouwtje Fleur wekelijks op pad met een aantal wachters en een klas leerlingen van groep 5 en 6. Tijdens een excursie van drie dagen door Meijendel vertelt zij de kinderen alles wat er te weten valt over de natuur. Van kruidenkennis tot het op de juiste manier beklimmen van een boom, Els weet er alles van.

Het gesprek is nog maar amper op gang gekomen als Els al enthousiast aankondigt dat zij haar geluk helemaal heeft gevonden in haar vrijwilligerswerk voor 'Het Bewaarde Land', een natuurbelevingsprogramma dat kinderen weer in contact brengt met de natuur. "Ik heb diverse banen gehad van medisch analist tot peuterleidster, maar van dit werk word ik echt heel blij. Ik zie dit eigenlijk als een combinatie van alles wat ik leuk vind: Mijn liefde voor de natuur, de omgang met de kinderen en de samenwerking met collega's die allemaal net zo enthousiast als ik meewerken aan het project."

## IN DE HOOFDROL

In de hoofdrol Els Vennemans:

# 'Ik heb me nog nooit zo gelukkig gevoeld'



*In de natuur voelt kruidenvrouwtje Els Vennemans zich het prettigst.*

### De donkere winter

Voor Els duren de wintermaanden lang. "Ik kan niet wachten tot het weer maart wordt. Dan worden de eerste bezoeken gebracht aan de scholen, het zijn er ongeveer twintig in de regio van Zuid-Holland." Tijdens zo'n bezoek vertelt Els in haar

spinnenoutfit een spannend verhaal waar belevenissen in de natuur van twee kinderen als een rode draad doorheen loopt. Pas later in Meijndel krijgt haar relaas gestalte als Els als kruidenvrouwtje Fleur of als wachter de elementen met voorbeelden kan verlevendigen. "Zo maken wij met de kinderen een soep. Wij gaan op zoek naar allerlei planten en kruiden die we daarin kun-

nen verwerken. Het resultaat mag er zijn. De kinderen vinden het altijd heerlijk.”

### **De werkdagen van Els**

Ze kan het niet genoeg benadrukken: “Ik doe het echt niet allemaal alleen, er gaan ook wachters mee. Maximaal hebben we acht kinderen in een groep. Iedere wachter draait zijn of haar eigen programma. Het leuke is ook dat wij, wel met toestemming van Dunea, op plekken komen wandelaars niet mogen komen.” Dunea is samen met de gemeente Leiden de sponsor van Het Bewaarde Land. “Dat is nog waar ik het meest bang voor ben”, verklaart Els. “Over drie jaar stopt de gemeente met haar subsidie en ik ben nu al bang dat we dan met ons project moeten stoppen. Dat zou echt jammer zijn, ik merk iedere keer weer dat kinderen veel te weinig met hun ouders de natuur in gaan. Ze weten vaak zo weinig. Het is hartverwarmend als je ziet met hoeveel enthousiasme ze de drie dagen bij ons beleven.”

### **Verregende zomer**

“Het is dit jaar voor het eerst dat er vier dagen zijn geschraapt”, vertelt Els. Dat is echt een uitzondering, normaal gaan we ook met regen op pad, we annuleren alleen als er onweer dreigt. Deze zomer was dat helaas vaak het geval.” Ook voor Els zelf was dit een grote teleurstelling. Gelukkig konden al deze dagen later ingehaald worden. “Ik heb zoveel energie, ik vind het heerlijk om de hele dag buiten te lopen. 's Avonds doe ik het huishouden en in bed lees ik wel een boek.” Het insulinepompje dat zij met zich

mee draagt, Els heeft diabetes 1, is daarbij totaal geen belemmering. Ze maakt desondanks lange dagen. "De kinderen komen al om negen uur en gaan pas om drie uur naar huis. Dan moeten wij alles nog opruimen en nabespreken."

Bent u benieuwd naar het werk van het bijzondere natuurbelevingsproject van kruidenvrouwtje Fleur (*Els Vennemans*), dan kunt u een kijkje nemen op [www.hetbewaardeland.nl](http://www.hetbewaardeland.nl)

### **Bezoek aan de nieuwe locatie in Meijndel.**

Op donderdag 18 augustus kreeg ik de gelegenheid om - samen met Linde (de coördinator daar), Visarend en een vaste wachter van die locatie eens te kijken in het domein van Linde. Zij coördineert deze nieuwe locatie, specifiek voor gebruik door de basisscholen uit Den Haag.

Ik had als verzamelpunt gekregen "achter de TNO-vestiging", dat complex is nogal groot en na een tijd vlak bij de ingang van het duin gewacht te hebben ging maar wat terug in het gebied, de anderen stonden op de parkeerplaats van de "garnizoens-schietbaan" (die ons overigens volle medewerking verleent, we kunnen daar o.a. jerrycans met water halen).

De wandeling van de parkeerplaats naar de "Haagse"-locatie viel mee, die is korter dan van de grote parkeerplaatsen bij de Theetuin in Meijndel naar de "oude" locatie.

We hadden geluk met het weer, het was droog en het beloofde steeds mooier weer te worden.



Bij het afgesloten hek in het Dunea-gebied voor hun voertuigen konden we - als je wist waar je moest zoeken - de tent en de keet al zien staan. Dat heeft als nadeel dat het aantrekkingskracht op bezoekers

kan uitoefenen. Dat bleek ook toen we in de tent keken, er had daar al iemand "overnacht", waarschijnlijk al enkele dagen. De dekens en een aantal persoonlijke bezittingen lagen er nog, het was dus de bedoeling om daar terug te komen en nog eens/vaker te overnachten. We hebben alle bezittingen verzameld in de daar aanwezige plunjezak en hebben dit overgedragen aan Dunea, waar de eigenaar het op kan halen.

Na een lekkere kop koffie, die ook in deze keet weer lekker gemaakt kan worden, gingen we het prachtige natuurgebied in om er echt van te genieten.

Vlak na het hek dat Dunea speciaal voor deze B.L.-vestiging in het paardengebied heeft gemaakt (waar we de andere vestiging al jarenlang twee zintuigenpaden heeft liggen). De





nieuwe vestiging gaat gebruik van maken van dezelfde zintuigen-  
paden- maar hun eigen gebieden voor de elementen (Lucht, Wa-  
ter, Aarde en Vuur) liggen helemaal aan de andere kant (zuide-  
lijk) in het Dunea-gebied.

Men heeft geschikte klimbomen voor de groepen weten te vin-  
den, dat viel niet mee, de begroeiing is er over het algemeen la-  
ger dan "aan de andere kant". De gebieden liggen in de nieuwe  
vestiging daardoor veel dichterbij elkaar. Het is er wel ontzetz-  
tend mooi, we hebben die ochtend een aantal reeën, twee vossen,  
een groep paarden en drie runderen zien lopen, prachtig!

We hebben vanaf de klimbomen de zintuigpaden weten te vinden.  
Van daar zijn we - bovenlangs een 350 meter lang smal meer  
naar de oostelijke kant daarvan gelopen. Daar is - weer in een  
gebied met hogere bomen - hun "picknickplek"", gemakkelijk  
vindbaar door de hoge bomen.

Voordat we bij deze picknickplek aankwamen vonden we - vlak bij  
een vossenhol een prachtige jonge, maar helaas dode, vos. Lang  
dood was hij/zij nog niet, er liepen zelfs nog geen insecten (mie-  
ren of vliegen, e.d.) op. Het zag er ook niet vermagerd of gewond  
uit, jammer van zo'n mooi jong dier. Linde dus maar weer aan het  
bellen met ons "aanspreekpunt" bij Dunea, om de plek waar wij  
het gevonden hadden door te geven, wij hebben dat nog zo goed  
als maar mogelijk gemarkeerd op de nabijgelegen dienstweg van  
Dunea. Voor zover wij weten worden alle dode vossen die in de  
duinen gevonden worden opgestuurd naar een centraal onder-  
zoekscentrum, waar wordt gekeken of de vos een ziekte heeft  
die voor de mens gevaarlijk is en - zo mogelijk - naar de doods-

oorzaak wordt gekeken. Misschien horen we later nog eens waaraan deze vos uiteindelijk is doodgegaan.

Van het dode vosje, via de picknickplek, weer terug naar de "Haagse" keet.

Na nog een kop koffie gingen we weer naar huis, na een geslaagde ochtend waarop we van alles hadden beleefd en vooral ontzettend hadden genoten in dit prachtige gebied.

Inmiddels is de eerste reeks van/voor de Haagse scholen succesvol afgesloten. De tent is weer afgebroken en de keet staat nu op een centrale opslagplaats.

**Eekhoorn**

## **Herfst in het bos.**

Het is herfst in het bos en dat betekent paddenstoelen tijd. Overal schieten de paddenstoelen de grond uit. Je ziet ze en je ruikt ze. Veel soorten paddenstoelen zijn goed voor het bos. De schimmeldraden in de grond zorgen voor een betere wateropname van de bomen en struiken.

Sommige soorten zijn echte opruimers van zieke en dode bomen en planten.



## Wat is een paddenstoel?

Paddenstoelen zijn dus schimmels. Net als schimmels die op brood komen als je dat te lang laat liggen. Als je zo'n schimmel met een loepje bekijkt, zie je heleboel dunne draden. Een schimmel maakt een soort "bloemen", net als planten.

Dit zijn de paddenstoelen die je in het bos ziet. De paddenstoel is maar een klein deel van de schimmel. De rest, de schimmeldraden zit onder de grond.



## Sporen in de wind

Een paddenstoel maakt ook "zaden", net als planten. De zaden van een paddenstoel heten sporen en zijn piepklein. De paddenstoel laat de sporen uit zijn hoedvallen, daarna vliegen ze weg met de wind. Op een andere plek kan er uit die sporen een nieuwe schimmel groeien die dan ook weer paddenstoelen zal gaan vormen.

Wil je de sporen zien? Neem een champignon waarvan de hoed aan de onderkant al open is. Snij de steel eraf, leg de hoed op een zwart blaadje en zet er een glas overheen. Laat dit de hele nacht staan. Als je de volgende dag de hoed optilt, zie je sporen liggen. Wees wel voorzichtig. Want de sporen waaien zo weg.

## Sponzen en koraal

Paddenstoelen kunnen er heel verschillend uitzien. Sommige lijken op aardappels, andere op sponzen of koraal. De bekendste heeft een hoed en een steel. Bekijk je met een spiegel-tje de onderkant van de hoed, dan zie je plaatjes, gaatjes of soms zelfs stekels. Hier komen de sporen uit.



## Druppelende paddenstoel



Heb je een inktzwam gevonden? Houd hem dan een paar dagen in de gaten. De rand van de hoed wordt na een tijdje zwart en zacht en begint te druppelen. Dat lijkt op druppels zwarte inkt.

## Stinkerd

De stinkzwam heet niet voor niets zo, want je ruikt hem vaak eerder dan je hem ziet. Met zijn doordringende geur lokt de paddenstoel vliegen die voor de verspreiding van de sporen zorgen.

## Gevaarlijke zwam

Ook de vliegenschwam (rood met witte stippen) maakt gebruik van vliegen om zijn sporen te verspreiden. Vandaar zijn naam. Deze paddenstoel is erg giftig. Met zijn opvallende kleur waarschuwt hij de dieren dat hij beter niet gegeten kan worden.

## Niet zomaar opeten

Sommige paddenstoelen kun je eten. Denk maar aan champignons en oesterzwammen. Andere paddenstoelen zijn giftig. Daar kun je ziek van worden of zelfs dood aan gaan. Vandaar dat je nooit paddenstoelen moet plukken of proeven. Stel je voor dat je per ongeluk een giftige te pakken hebt.

### *Van spore tot vliegenschwam*

*(een vereenvoudigde weergave van de levenscyclus van deze paddenstoel)*



## Waar vind je ze?

Je kunt paddenstoelen op verschillende plekken tegenkomen. Sommige groeien gewoon op de grond, zoals de stinkzwam en eekhoorntjesbrood. Andere groeien op dood hout en boomstronken, zoals het elfenbankje. Soms zie paddenstoelen op levende bomen, bijvoorbeeld de tonderzwam. Dat betekent meestal wel dat de boom niet meer zo gezond is.

## Niet plukken

In Nederland mag je geen paddenstoelen plukken, want er zijn er veel minder dan vroeger. Laat de paddenstoelen die je ziet dus gewoon staan. Wil je weten hoe een paddenstoel eraan de onderkant uitziet? Gebruik dan een spiegeltje om onder de hoed te kijken.

*Gelezen door Visarend in Natuurboek voor groot en klein "Groen voor je ogen".*

## De Haagse locatie,

Het is gelukt om met de hulp van Hugo, de vrijwilligers en wachters alles op tijd klaar te krijgen voor het nieuwe Bewaarde Land. Bij deze allen nogmaals dank!

De eerste groep kinderen heeft in augustus/september een reeks gedraaid op de Haagse locatie. Het was een succes voor zowel de kinderen als de wachters. We genoten van het prachtige gebied. Het waren heerlijke



dagen en de school komt volgend najaar weer terug met een nieuwe groep 5.

Voor het voorjaar hebben zich tot nu toe twee nieuwe groepen van een Speciaal Onderwijs school opgegeven. Ik ben heel druk bezig met het werven van nieuwe Haagse scholen en hoop er nog 3 klassen voor 2012 bij te krijgen.

In het najaar is hier ook een paddenstoelen excursie geweest onder leiding van André Biemans (blauwe reiger) en met hem ontdekten we allerlei mooie paddenstoelen.

Voor mij wordt het gebied steeds mooier en ik ben heel tevreden over het afgelopen jaar.

Groetjes, Wies Koch (Linde)



**"De wind fluistert sprookjes over bos, mens en dier"**

## **HET WILGENROOSJE**

**De onmogelijke liefde tussen een elfje en een kabouterdje.**

*In de zomer kleuren wegranden, slootkanten en bosranden roze door de wilgenroosjes. In de herfst dwarrelen duizenden pluïsjes uit de wattige zaad-*

*strengen door de lucht. Wist u dat het wilgenroosje is voortgekomen uit een onmogelijke liefde? Luister naar dit vertederende sprookje:*

Lang, lang geleden leefde aan de rand van een groot groen woud een familie elfjes in een roze rozenstruik. De kleine elfjes speelden iedere dag onder aan de voet van de wilde rozenstruik, behalve in de hete zomer. Dan zochten ze verkoeling onder de oude bomen in het grote groene bos of zwommen ze in een helder blauw vennetje. In die zelfde tijd leefde er een kabouterfamilie in een knoestige



kromme wilgenboom, niet ver van de wilde rozenstruik. Ze wisten niets van de elfen in die wilde rozenstruik. Op een dag speelde een elfje onder de oude wilgenboom, toen ze tot haar verbazing een kaboutertje uit de wilg zag klimmen. Vanaf die dag

speelden het elfje en het kaboutertje iedere zomer samen in het koele bos. Na een aantal jaren waren hun kinderjaren voorbij en werden verliefd op elkaar. Toen de zomer naar zijn einde liep vertrouwden ze elkaar toe dat een hele winter zonder elkaars nabijheid te lang zou duren, ze wilden voortaan altijd samen zijn.



Op een mooie herfstdag vertelden ze hun ouders dat ze bij elkaar wilden wonen. De verbazing en ontzetting bij de wederzijdse ouders was groot en ze verboden hun kinderen te gaan trouwen. "Elfen en kabouters," zo zei de moeder van het elfje zacht, "trouwen niet met elkaar." De kabouter vader riep uit: "Elfen trouwen met elfen en kabouters met kabouters!" Het bedroefde elfje en de verdrietige kabouter vroegen de elfenkoningin om raad en goedkeuring, maar deze zei: "Een kabouter en een elfje op één kussen, daar zit de duivel tussen."



De kabouter ging terug naar zijn wilg en treurde wekenlang, waardoor zijn wilg in een treurwilg veranderde. Ook het elfje ging terug naar haar rozenstruik aan de rand van het bos en huilde dagenlang, waardoor er een klein waterstroompje onder de rozenstruik ontstond. De ouders van de kabouter zagen het grote verdriet van hun zoon en vreesden dat hij nooit meer gelukkig zou worden. Ook de elfenouders maakten zich ernstige zorgen over de gezondheid van hun dochter en vreesden dat ze eeuwig zou huilen om haar grote liefde. Zij trokken naar het paleis om raad te vragen aan de elfenkoningin. De koningin kon dit verdriet niet langer aanzien en vloog op een koude herfstdag naar de kabouterkoning voor overleg.

In grote wijsheid besloten zij gezamenlijk dat de twee voor altijd samen mochten leven, maar niet als elf en kabouter, dat was onmogelijk. Ze mochten voortaan samenleven in een nieuwe gedaante: in de vorm van een plant, het *wilgen-roosje*. Dankbaar en gelukkig aanvaardden de geliefden het voorstel. En zo leefden ze samen nog lang en gelukkig en kregen vele nakomelingen.

Hoe weten we nu dat onze wilgenroosjes nakomelingen zijn van dit elfje en deze kabouter?



Als u goed kijkt naar de bloem van het wilgenroosje, dan herkent u de vleugeltjes van het elfje in de tere roze bloemblaadjes en het feeënstokje in het stampertje. In de herfst ziet u de harige baard van de kabouter terug

in de witte pluizige zaadstrengen.

*Het wilgenroosje groeit veel op open plekken, aan slootkanten en bij bosranden. Hoewel het een pioniersplant is, vermeerderd het zich voornamelijk via lange wortelstokken, die wel 25 jaar oud kunnen worden en jaarringen vertonen! Na de zomerbloei produceert de plant duizenden pluizige zaadjes, die door de wind ver weg gevoerd worden. De zaadjes blijven jarenlang kiemkrachtig.*

*Reeën zijn er dol op wilgenroosjes. Komen op open plekken in het bos weinig wilgenroosjes voor, dan zijn daar waarschijnlijk veel reeën, zien we veel wilgenroosjes, dan zijn er geen of weinig reeën.*

Gelezen door Visarend in het boekje Natuurverhalen van Els Baars.

## Wordt ook wachter!!

Ouders, verzorgers, juffen, meesters, opa's en oma's opgelet!

Iedereen die wachter wil worden kan een wachterstraining volgen. Daar leer je de spelletjes die je met kinderen kunt doen. Daar leer je ook wat je kunt doen om kinderen te boeien voor de natuur, hoe je ze over een drempel kan helpen en hoe je ze kunt laten kijken, luisteren, proeven, kortom genieten van de natuur.

Voor meer informatie: [vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl)

't **Praatstokje** is een uitgave van de Vereniging Vrienden van Het Bewaarde Land, Golfstroom 33, 2221 XP Katwijk.

[vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl)

Wordt jeugdlid door overmaking van € 7,50 op giro 4868724. (zie ook pagina 23)

Volwassen lid voor € 17,50.

Donateur elk bedrag.

## Hapsweekend: zaterdag 7 t/m maandag 9 april 2012

In het Paasweekend kun je samen met andere Vrienden, wachters, vrouwtjes Fleur en hun kinderen vertoeven in het prehistorische dorpje Haps op de Veluwe. In dit nagebouwde dorpje leven we drie dagen en twee nachten héél dicht bij de natuur, zoals onze vroege voorouders dat deden.



Hier kun je goed je wortels voelen en je beleven hoe nauw de mensen vroeger verbonden waren met de natuur in hun dagelijkse leven. Er is tijd om gezellig samen dingen te ondernemen en om je even stil terug te trekken in het bos. We gaan weer overheerlijk zelf gekneed en gebakken brood maken, voedzame maaltijden bereiden boven het kampvuur, workshops doen, zingen, trommelen, wandelen, wild speuren en genieten van de lente. We slapen in de boerderijen of onder een afdakje buiten en we wassen ons bij de bron.

Hier kun je goed je wortels voelen en je beleven

hoe nauw de mensen vroeger verbonden waren met de natuur in hun dagelijkse leven. Er is tijd om gezellig samen dingen te ondernemen en om je even stil terug te trekken in het bos. We gaan weer overheerlijk zelf gekneed en gebakken brood maken, voedzame maaltijden bereiden boven het kampvuur, workshops doen, zingen, trommelen, wandelen, wild speuren en genieten van de lente. We slapen in de boerderijen of onder een afdakje buiten en we wassen ons bij de bron.

We gaan weer overheerlijk zelf gekneed en gebakken brood maken, voedzame maaltijden bereiden boven het kampvuur, workshops doen, zingen, trommelen, wandelen, wild speuren en genieten van de lente. We slapen in de boerderijen of onder een afdakje buiten en we wassen ons bij de bron.



We slapen in de boerderijen of onder een afdakje buiten en we wassen ons bij de bron.



De kosten zijn € 75 voor volwassenen, € 15 voor kinderen van 0 t/m 3 jaar, € 35 voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en € 60 voor jongeren van 13 t/m 21 jaar. Dit is inclusief 2 overnachtingen (za/zo en zo/ma), 2 warme maaltijden (za en zo), 2 ontbijt (zo en

ma), 2 lunch (zo en ma), workshopdeelname en overige activiteiten. Bij enkele workshops wordt een geringe bijdrage voor de materiaalkosten gevraagd.

Meer informatie volgt per email.

Je kunt ook zelf contact opnemen via email: [vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl) of bel: 06-29298937 (Merel/Aad de Vette)

### **Actieve vrienden**

De Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land zoekt bestuursleden. Momenteel komen alle bestuursleden uit de omgeving van locatie Meijendel (waar overigens ook het overgrote deel van onze leden/vrienden vandaan komt). Maar we zijn toch nog steeds op zoek naar enthousiaste leden elders in het land, die bijv. in andere locaties een wandeling willen organiseren. Stuur een mailtje naar [vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl) of bel Aad de Vette (Merel) 071-5318854

# AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGENDA - AGEND

**Di 27 december 2011 van 16.00 - 21.00 uur:**

**"Verlichte Polderroute"** door de Papenwegse polder.

Van Bosrand tot Stevenshof

Het Bewaarde Land staat met een kraam in de tent bij de Stevenshofjesmolen. Inlichtingen bij Henk van Haastregt en Aad de Vette.

**Za 21 januari 2012, 10:00 - 12:00 uur: Winterwandeling**

Alle Vrienden van het Bewaarde Land en hun gezinsleden zijn welkom op de herfstwandeling in de duinen van Meijendel. We verzamelen om 10:00 uur bij de boerderij Meijendel en trekken vandaar het Bewaarde Land in.

We gaan kijken of er nog bessen zijn, misschien nog snuffelen aan paddenstoelen, na afloop kunnen we warme chocolademelk of koffie drinken in de Meijenhof.

Aanmelding graag via een e-mailtje naar [vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl) of telefonisch bij Aad de Vette (Merel), 071-5318854.

**Za 07 april tot Ma 09 april 2012. Haps.**

Zie het stukje op de pagina's 20 en 21.

## Samenstelling bestuur:

Voorzitter (Visarend)	Henk van Haastregt 070-5111430	Achterweg 57 2242 JX Wassenaar henk.haastregt-van@ziggo.nl
Secretaris (Eekhoorn)	Rob Timmerman 071-4022735	Golfstroom 33 2221 XP Katwijk ZH rob.timmerman@ziggo.nl
Penningmeester (Merel)	Aad de Vette 071-5318854	Clara Visserplaats 1 2331 BN Leiden vrienden.bewaarde.land@planet.nl
Lid (Gierzwaluw)	Marjanne Addink 071-5130765	Oranjerie 34 2316 ZK Leiden marjanne@oranjerie.demon.nl

---

N.B. Het drukken in kleur is te duur, wilt u het "Praatstokje" in kleur zien, geef dan uw e-mailadressen door aan Merel (Aad de Vette - zie hierboven) en u krijgt het via de mail in de originele kleuren.

---

Een kind kan voor € 7,50 p.j. (t.m. het 18e jaar) jeugdlid worden van onze vereniging, volwassenen voor € 17,50 per jaar, door u per e-mail aan te melden bij: [vrienden.bewaarde.land@planet.nl](mailto:vrienden.bewaarde.land@planet.nl), of middels onderstaande strook:

Naam: .....

Adres: ..... Geb. jaar .....

Postcode: ..... Woonplaats: .....

Ja, ik wil lid worden , ik wil donateur worden  € .....

Bank/giro nr: 4868724 t.n.v. Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land, onder vermelding van de **locatie** die u wilt steunen:

- Meijendel
- of  Gooi
- of  Brabant
- of  landelijk

Zie ook onze site: [www.hetbewaardeland.nl](http://www.hetbewaardeland.nl).



*Vereniging Vrienden van het Bewaarde Land*  
*Secretariaat*  
*R.A. Timmerman*  
*Golfstroom 33*  
*2221 XP Katwijk ZH*